



De Groeiende Aar

Gezamenlijk maandblad van de
Gereformeerde Kerk & Hervormde Gemeente

mei
2015

*Oudebildtzijl,
Vrouwenparochie e.o.*

Het maandblad van de gezamenlijke Protestantse Kerken
Nederland (PKN) Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl,
Oude Leije e.o

jaargang 26, 266 mei 2015

Kopie voor mei 2015 nr. inleveren
tot **1 juni 2015 tot 18.00 uur.**



Bij artikel graag naam van
schrijver/schrijfster vermelden

De opmaak van de “Groeiende Aar” wordt verzorgd
m.b.v. een

Tekstverwerkingsprogramma Microsoft Office 2003

Lettertype : Times New Roman

Groote : 12

Verslagen en artikelen **inleveren via email**

anitablank@gmail.com of f2hhoitinga@hetnet.nl.

Opmaak zo *eenvoudig mogelijk* bij voorkeur in Word

Figuren, foto 's en afbeeldingen in het zgn jpg of bmp
,wmf formaat

Inlichtingen en/of vragen bij Anita Blank

tel.: 0518- 419466 .

Overdenking	3
Diensten	9
Omroep Eenhoorn	11
Notulen	12
Berichten	16
Adressen	27

Overdenking

In de Groeiende Aar van Maart stond een overdenking/uitleg over Goede Vrijdag en Pasen. Voor deze keer een overdenking/uitleg over Hemelvaart en Pinksteren.

Even over Hemelvaart;

God heeft Christus op de hoogste troon gezet
Hemelvaartsdag zou je beter 'Koning Christus-feest' kunnen noemen. We vieren dat hij op de troon gezet is. In Efeziërs en Openbaring wordt dat beschreven: God heeft hem een plaats gegeven naast zich op de troon. Dat mag je vieren!
Hij heerst nu over alle machten. Er is veel waar je leven door bedreigd kan worden, maar Christus staat overal boven. Dat geeft rust.

En God heeft hem, met al zijn wereldmacht, gegeven aan de kerk. Christus regeert de wereld met het oog op zijn kerk. Dat zet de kerk in het midden van de wereld.

Leven met Christus is leven vanuit de hemel

Vanuit Efez.1 en Kol.3 mag je zeggen: de hemelvaart van Christus is ook mijn hemelvaart. God heeft ons een plaats gegeven in de hemelsferen. Zoals je met Christus gestorven en opgestaan bent, zo ben je met hem naar de hemel gegaan.

Wat betekent dat praktisch? Vanuit Openbaring kun je dingen zeggen over hoe het in de hemel is. Zo wil God het ook laten zijn in je leven: God in het middelpunt, heilig en zuiver, vol blijdschap in de Heer, en met vooruitzicht naar wat komt.

Volledige tekst en mogelijkheden op

<http://www.pauwenburg.nl/Preken/Hemelvaart/tabid/953/language/nl-NL/Default.aspx>

Even over Pinksteren;

Pinksteren : wie zit erachter?

Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Handelingen 2: 33

Bij een verschrikkelijke gebeurtenis als een terreuraanslag wordt onmiddellijk de vraag gesteld: wie zit daar achter? Soms moet er naar worden gezocht, voorlopig blijft het een raadsel. Maar op andere momenten wordt een aanslag opgeëist: de Taliban, Al Qaida. In Jeruzalem gebeuren er vreemde dingen. Er vindt een explosie van kracht plaats. Mensen spreken met grote kracht en vrijmoedigheid van Gods grote daden. Dat is wat iedereen met eigen ogen kan zien. Er wordt gesproken in alle talen die de omstanders als hun moedertaal herkennen. Iedereen kan dit wonder met eigen oren horen.

Maar waar komt deze krachtexplosie vandaan? Sommigen zeggen: het is niets anders dan dronkenmanstaal. Tot Petrus opstaat en vertelt door wie deze krachtexplosie wordt opgeëist. “Door Jezus van Nazareth. Vers 22: Gij Israëlitische mannen: Jezus van Nazareth. Weet u nog?” “Jezus? Eindelijk zijn we van Hem af. Hoe kun je nog over Jezus spreken, Petrus?” We kunnen ons de schok die door deze mensen moet zijn heengegaan wel voorstellen. Iedereen waande Hem dood. Hij is wel de laatste van wie men verwachtte dat Hij het zou zijn die achter deze wonderlijke tekenen zit. Maar dat is precies wat Petrus zegt. Hij begint met Jezus, in vers 22 en hij eindigt ermee in vers 33. Hij, Jezus dus, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort, wat u nu ziet en hoort.

Maar hoe kunnen deze verschijnselen opgeëist worden door Jezus, die al lang gestorven en begraven is? Helder en duidelijk laat Petrus zien dat Jezus wel gedood is, overeenkomstig het vastgestelde

raadsbesluit en de voorkennis van God, maar door Hem uit de dood op te wekken, laat God, de Vader, zien dat Hij zelf achter Jezus staat. Hij heeft Hem niet alleen laten opstaan, maar ook aan Zijn rechterhand verhoogd. Petrus toont dit aan met de woorden uit psalm 16 en psalm 110. Pinksteren is een daad van Christus. Hij heeft dit uitgestort. Pinksteren betekent dus vooral: Jezus leeft! Hij leeft nog steeds. Hij laat ons, Zijn gemeente, niet verweesd achter.

Maar nu rijst natuurlijk meteen de vraag: waar zien wij Jezus nu? Pinksteren herhaalt zich niet. Het is eenmalig. Maar de Pinkstergeest is wel gekomen in tal van mensenharten. Waar Hij komt, komen mensen tot het diepe besef van hun zonden. Telkens wanneer iemand nederig wordt, eerlijk gemaakt wordt, is dat het bewijs van de werking van de Geest. We buigen toch niet vanuit onszelf voor God? Daar zijn we veel te koppig voor! Wat is het bewijs dat Jezus leeft? Telkens wanneer iemand tot een blijmoedig geloof komt: "U, Heere Jezus, bent mijn Redder en Koning". Telkens als we een verandering opmerken, een verandering die verder gaat dan de buitenkant. Als mensen nederig en zachtmoedig worden. Als de liefde van Christus in hun woont. Op die wijze wordt zichtbaar dat Jezus leeft en werkt. Niemand heeft het geloof van zichzelf. Waar geloofsvertrouwen geboren wordt, is de Heilige Geest zichtbaar werkzaam. Als we de Heere leren loven en prijzen, is de Geest ook vandaag merkbaar aanwezig. De Geest doet ons in Christus roemen. In Zijn kruis en opstanding. In Zijn vergeving en overwinning op de dood. Hij maakt dat we ons aan Hem gewonnen geven en komen tot lofprijzing en aanbidding.

Wat is het bewijs dat Jezus leeft? We kunnen nog aan vele andere dingen denken. Aan het werk van de zending. Aan Bijbelvertaalwerk. Aan de standvastigheid waarmee mensen de Naam van Christus belijden. Aan het getuigenis van christenen in de gevangenis, hun moed, hun gebed: Heere, reken mijn cipiers, reken degenen die mij martelen hun zonde niet toe. Zoiets kan alleen

door de Heilige Geest, die door de Heere Jezus is gezonden. Is de Heilige Geest ook in ons leven zichtbaar? Laten we voortdurend bidden om de werking van de Geest, en de vervulling met de Geest: Heere, open mijn lippen, dan zal mijn mond Uw lof verkondigen. Bij wie moeten wij dan zijn? Bij Jezus! Hij heeft dit uitgestort wat u ziet en hoort. Hij heeft de zonde verzoend en de Geest verworven. De Vader heeft Hem de Geest beloofd, als vrucht van Zijn werk, om uit te storten op Zijn gemeente. Even bereidwillig als Hij toen was om Zijn Geest uit te storten is Hij dat ook vandaag. De Geest is het toch die de Naam van Christus in het leven van zondige mensen laat schitteren. Daarom: bij Hem moet u zijn en bij Hem kunt u altijd terecht.

Volledige tekst en mogelijkheden op;

http://www.hervormdwouterswoude.nl/?page_id=2501

In Memoriam

Op 1 april 2015 is overleden Ate Delfstra op de leeftijd van 78 jaar na een huwelijk van 55 jaar met Harmke Delfstra- Bergsma.

Ate Delfstra werd geboren op 4 juli 1936 in Dantumawoude. Hij groeide op in een gezin met 13 kinderen dat vaak verhuisde.

Op 17 december 1959 trouwden Ate Delfstra en Harmke Bergsma en uit hun huwelijk werden 3 dochters geboren Renny, Anneke en Jantina.

Op 21 december 1965 overleed dochter Anneke en dit verdriet zijn de ouders nooit te boven gekomen. Ate werkte

gedurende zijn leven bij verschillende boeren en later bij Pol. Door gezondheidsproblemen werd hij op 45 jarige leeftijd afgekeurd.

Steeds probeerde de familie moedig verder te gaan. Grote vreugde is er als er 5 kleinkinderen geboren worden en pake paste

regelmatig op hen als beppe er op uit ging. Met het klimmen van de jaren kreeg Ate steeds meer klachten en operaties volgden en een verblijf in Borniaherne. Veel hobby's moeten worden opgegeven.

Groot is het verdriet in de familie Delfstra als dochter, moeder, zus en tante Renny overlijdt aan de gevolgen van een ernstige ziekte.

Ondanks alle verdriet probeerde de familie Delfstra de bijzondere dagen als huwelijksjubilea, verjaardagen en vakanties met elkaar door te brengen en hier zijn hele mooie herinneringen aan.

Ate Delfstra nam zijn eigen plaats in in het gezin, hij was er op zijn manier voor Harmke, de kinderen en de kleinkinderen. Vol zorg was hij er voor hen en deelde zijn hobby's met de kleinkinderen.

Ondanks alle tegenslagen klaagde hij nooit. In zijn leven maakte hij de keuze om zijn leven te laten kleuren door het geloof. Hij heeft toen zijn leven in Gods handen gelegd en zo kon hij door zijn manier van leven anderen bij de hand nemen.

Na allerlei onderzoeken bleek dat Ate ernstig ziek was en na een korte ziekenhuisopname nam God hem bij de hand en is hij op 1 april 2015 vredig ingeslapen in het bijzijn van Harmke. Hij mag nu zingen in dat grote koor voor Gods troon. Op woensdag 8 april

hebben we afscheid genomen in de Gereformeerde Kerk van Oudebildtzijl. In de dienst was er een prachtige bijdrage van Harmke, de kinderen en de kleinkinderen. Van harte mochten we de door hen uitgezochte liederen zingen. We hebben stil gestaan bij de woorden uit Openbaring 21:1-7. Een bijbelgedeelte dat bij Ate vragen op riep als het gaat om de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Johannes is getuige van de kracht en macht van Gods liefde die Hij heeft laten zien in Jezus. Hij mag het horen dat God bij de mensen woont en alles nieuw gemaakt heeft sinds Pasen. Het kwaad en de dood hebben niet meer het laatste woord. Voor Harmke, de kinderen en de kleinkinderen is er nu de leegte en het gemis na zoveel zorg te hebben gegeven. Wij wensen hen Gods nabijheid toe en dat ze mogen ervaren dat God bij ons woont en dat Hij op zijn tijd en wijze hun tranen zal drogen en kracht geven om het gemis van Ate. Liefde is eeuwig en blijft ons verbinden nu en straks.....

Janitina Delfstra dochter van Ate en Harmke
Mevr.S.Aardema Kerkelijk Werker.

Diensten

Diensten Bordena kerk

03 mei	9.30 uur	Dhr van der meulen
10 mei	9.30 uur	Ds Altelaar
14 mei	<u>9.00 uur</u>	IKO Hemelvaart Dhr van der Meulen Herv. kerk Froubuurt
17 mei	9.30 uur	Dhr van Egmond
24 mei	9.30 uur	Pinksteren, geen voorganger bekend
31 mei	9.30 uur	Ds Altelaar
07 juni	9.30 uur	Ds Muilwijk

Wilt u als lid van de Herv gemeente van Froubuurt gehaald en gebracht worden voor een kerkdienst? neem dan voor zaterdagavond contact op met één van de kerkenraadsleden.

Diensten Geref. Kerk

03 mei 9.30 uur ?? Col: Missionairwerk

10 mei 11.00 uur Ds. P. Dijkstra, Grou. Col: Diaconie

14 mei 9.00 uur Hemelvaartsdag. Herv. Kerk Froubuurt
Dhr. Van der Meulen. Kollumurzwaag.

17 mei 9.30 uur Drs. A. Buizer, Leeuwarden. Col: Kerk

24 mei 9.30 uur Pinksteren
Dhr. C. van Rijn, Sneek. Col: Zending

31 mei 9.30 uur Ds. G. Muilwijk, St. Annaparochie. Col: Diaconie

07 juni 9.30 uur Mevr. S. Aardema, Menaldum. Col: Kerk

Zondag 3 mei 2015 Collecte Missionair Werk en Kerkgroei

Help de nieuwe kerk in Amsterdam

Heilig Vuur West in Amsterdam Oud West is een van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk. Ds. Margrietha Reinders is aan deze plek verbonden. Ze weet dat ook buiten de kerk mensen verlangen naar God. Deze mensen zoekt zij op. In de wijk wonen veel singles en mensen met een beperkte kans om te werken of een opleiding te volgen. Onder hen veel eenzame mensen die graag deel willen uitmaken van een liefdevolle gemeenschap. Voor hen organiseert Margrietha maandelijkse bijeenkomsten in een café. Ze lezen samen uit de Bijbel en praten daarover na. Ook zijn er vieringen met een gezamenlijke maaltijd. Heilig vuur West heeft inmiddels een vriendengroep van 250 personen. De collecte op 3 mei is bestemd voor Heilig Vuur West en voor andere pioniersplekken, waardoor ook mensen buiten de kerk bereikt worden met de liefdevolle boodschap van God.

Zondag 24 mei 2015

Kerk in Actie Pinksteren Geef de Bijbel in eigen taal!

In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk wordt op deze Pinksterzondag gecollecteerd voor de ondersteuning van het zendingswerk van Kerk in Actie: Geef de Bijbel in eigen taal! Jarenlang hebben christenen en moslims van het Institute for Bible Translation hard gewerkt aan de vertaling van de Bijbel in het Krim Tataars.

De Krim Tataren vormen sinds enkele eeuwen een kleine minderheid in de smeltkroes van culturen op de Krim. Veel Krim Tataren zijn tijdens een jarenlange ballingschap christen geworden. Een Bijbel in de eigen taal was er niet. En dat terwijl een Bijbel in eigen taal zo belangrijk is voor hun identiteit en voor de opbouw van hun kerken en gemeenschappen. Op dit moment is de vertaalde Bijbel digitaal en in gesproken versie beschikbaar en zijn enkele bijbelboeken gedrukt.

Het Institute wil graag de volledige Bijbel in het Krim Tataars drukken en uitgeven. Kerk in Actie helpt mee om dat mogelijk te maken.

Zondag 07 juni 2015

Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat

Geef een fiets aan een gezondheidswerker.

In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk wordt op deze zondag gecollecteerd voor de ondersteuning van Kerk in Actie Werelddiaconaat: Geef een fiets aan een gezondheidswerker! Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook in Kenia. Daarom heeft de overheid een aantal gezondheidscentra ingericht. Ze functioneren goed, dankzij de vele vrijwillige medewerkers. Deze vrijwilligers bezoeken gezinnen in de omliggende dorpen. Ze beantwoorden vragen over hygiëne en voeding en weten hoe ze klachten moeten interpreteren. Maar de afstanden zijn groot. De organisatie Coop-Africa, partner van Kerk in Actie, zorgt er via Bike4Care voor dat de ruim 800 vrijwilligers een fiets krijgen, zodat ze meer gezinnen kunnen bereiken met medische zorg en advies. De gezondheidswerkers krijgen een training fietsonderhoud. Een kwart van de kosten betalen ze zelf. De medewerkers kunnen ook sparen voor een fietsambulance.

Radio Eenhoorn

03 mei Franeker Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt)

10 mei Oude Bildtzijl Vrije Evangelische gemeente

14 mei Hemelvaart Tzummarum Protestantse Gemeente.

17 mei Franeker Protestantse gemeente (Zilverstraatkerk)

24 mei Pinksteren Berltsum Doopsgezinde Gemeente het Bildt

31 mei Dronrijp Heilige Jacobus de Meerdere Parochie N.W.

Friesland

07 juni Oosterbierum/ Wijnaldum Protestantse Gemeente

De diensten zijn te beluisteren via de kabel, 94.1 de FM zender 107.5

Notulen van de kerkenraadsvergadering van 14-4-2015.



Aanwezig: Laas Bonnema, Gerke Hofsta, Gerard Jongsma, Frank Loonstra, Sippie de Jong, Doutsje Sipma, Ina Braaksma.
Sippie opent de vergadering met het afspelen van een liedje.
Hierna gaat ze voor in gebed.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen,.

Er zijn geen mededelingen

Notulen.

De notulen van de vergadering van 17 maart worden ongewijzigd goedgekeurd.

Ingekomen stukken:

Ouderlingenblad

Giftenrapportage

Verder zijn er enkele mails binnengekomen, deze zijn doorgestuurd

Mededelingen consistorie:

Vanavond is het college van B&W langs geweest in de kerk

Er zijn veel positieve reacties geweest op het openingsweekend.

Op 11 mei wordt de jaarlijkse gemeenteavond gehouden. Spreker is ds. Jaap Overeem. De jeugd van de Builders zal hierbij worden betrokken. Voor de pauze zal het thema besproken worden en na de pauze het zakelijke gedeelte. De uitnodiging en agenda zal worden bijgevoegd in de Groeiende aar van mei.

Mededelingen kerkrentmeesters

Gerard doet verslag van het bezoek van het college van B&W van vanavond in de kerk.

Nog niet alle lidmaten hebben bij hun automatische betaling het banknummer gewijzigd. Gerard is bezig om iedereen persoonlijk te benaderen om dit voor juni te wijzigen, dan houd namelijk de automatische overstapservice op.

Er wordt momenteel onderzocht of het mogelijk is het orgel nog te restaureren

Mededelingen diaconie: Er zijn een aantal bezoeken afgelegd

Kerk open: Op 30 maart is de vergadering van kerk open het Bildt geweest.

Tijdens het vooroverleg voor deze vergadering is een mail van de PKN Fryslan besproken. Hierbij kon je je als kerk aanmelden voor een expositie/tentoonstelling van Francis van Assisi. Er is een mail gestuurd dat wij als Bordenakerk wel belangstelling hebben. Nog geen reactie op geweest.

Diensten geweest:

Als eerst een terugblik naar de openingsdienst op 22 maart, een mooie volle kerk en fijne dienst. Paasontbijt en dienst waren goed bezocht en geslaagd

De dienst voor oud en jong was een mooie dienst

Diensten komend:

Diensten komend worden besproken,

Vergadering komend: Geen

Vergadering geweest: Classis op 26 maart, onderwerp: De bijbel in gewone taal. Gerke en Doutsje zijn hier naartoe geweest.

Er zijn een aantal vragen/opmerkingen in de rondvraag

Volgende vergadering:

12 mei 2015

Sippie sluit de vergadering met het gedicht "Toekomst:

Verslag kerkenraadsvergadering 13 april 2015

Na het welkom van de voorzitter opent Johannes de vergadering met het lezen van Math.6:25-27. Jezus zegt hier: Maak je geen zorgen. Dat heeft geen zin, je blijft er geen dag langer door leven. Jezus, wil met mij mijn levenstocht gaan. Dat is een uitnodiging, durf ik die aan te nemen? Stel dat ik dat doe....Dan kan het zomaar gebeuren dat ik anders ga kijken naar alles wat op mijn schouders rust. Dan krijg ik ruimte om ontspannen en voluit te leven omdat Jezus mij erop wijst dat God er ook nog is. God, die zelfs zorgt voor onbeduidende vogels en dan dus zeker voor mij zorgt. Op die momenten valt er een last van me af en durf ook ik, met een twinkeling in mijn ogen, het leven aan. Dan kijk ik naar de vogels in mijn tuin en ervaar ik iets van dat ontspannen leven dat Jezus mij voorspiegelt. Niet vanuit mijn bezorgdheid maar vanuit het vertrouwen dat God voor mij zorgt. Hierna bidt hij het Onze Vader uit de Bijbel in Gewone Taal.



Dan lezen we de notulen van de vorige vergadering, deze worden goedbevonden en ondertekend. Ook het verslag van de najaarsgemeenteavond van 5 november 2014 wordt gelezen en goedgekeurd.

Ingekomen stukken:

Kerkinformatie, nieuwsbrieven, giftenrapportage, diakonia, week en maandbladen, rekeningen voor de boekhouder, info Pinksterfeest Veenklooster evangelische liedbundel lieteboek Fryske Wike vakantieweek, kerkbladen buurkerken en steunaanvragen.

Vergaderingen komend: 16 april Bildtse minima-Jan en 22 april radio Eenhoorn ook Jan.

Wel en wee: De gedane bezoeken worden genoemd en de voor de volgende periode verdeeld onder de aanwezigen.

Kerkdiensten: De dienst voor jong en oud was een geslaagde mooie dienst.

Rondvraag: Met het groepspastoraat gaan we op 27 mei naar Jorwert, hierover nadere informatie in de groeiende aar van mei. Volgende vergadering 18 mei openen en sluiten Jan. Na een intensieve avond krijgen we de zegen mee uit het zelfde boekje waaruit ook de meditatie was bij math. 6. Dit boekje heet Vrijheid en is een uitgave van Ark Mission, www.arkmission.nl actief in bijbelverspreiding
Joh.Westerhof

Berichten

**Diaconie****Collecten****Opbrengsten April:**

02; 58,15 (Avondmaalscollecte Diaconie)
 05; 124,60 (Paascollecte voor het JOP)
 12; Dienst in Gereformeerde Kerk
 19; 34,12 (Diaconie)
 26; 38,32 (Diaconie)



Allen hartelijk bedankt voor uw gaven!

Doelen in Mei, volgens het collecterooster van de PKN;

03; Collecte Missionair Werk en Kerkgroei
 10; Diaconie
 14; IKO
 17; Diaconie
 24; Pinkstercollecte Zendingsweek
 31; Diaconie

Misschien zijn er ideeën vanuit de Gemeente om één van de Diaconiecollectes te doneren aan een alternatief goed doel. Neem dan zo snel mogelijk even contact op met Sippie of Doutsje voor overleg. Het doel wordt dan voor de betreffende dienst gemeld en doneren we de opbrengst van de Diaconiecollecte aan het betreffende doel.

Jarigen

31 mei: Dhr. Johannes Westerhuis
Van harte gefeliciteerd en een fijne
dag toegewenst.



Deze maand is er 1 verjaardag te vieren in onze gemeente voor zover bij de Diaconie bekend. Heeft u aanvullingen voor de komende tijd, dan horen we het graag, neem even contact op met Sippie of Doutsje. De eerste aanvullingen worden dan vermeld in de Groeiende Aar van Juni 2015.

Paaskaars

Tijdens de Paasdienst brandt de nieuwe Paaskaars. Elk jaar wordt er door de Kerkenraad iemand aangewezen dit zich het afgelopen jaar ontzettend heeft ingezet voor de Gemeente en/of de Kerk. Deze persoon krijgt dat de Paaskaars aangeboden van het vorige jaar. Dit jaar was het niet zo moeilijk, dit jaar zou de Paaskaars het beste toekomen aan Gerard Jongasma. Gerard heeft zich als Kerkrentmeester een 'slag in de rondte' gewerkt om alles op de rails te krijgen voor de restauratie van de kerk. Gerard heeft tijdens de afronding van de werkzaamheden voorzichtig aangegeven te willen stoppen als Kerkrentmeester, dus was de keuze duidelijk.

Gerard heeft niets van de perikelen gemerkt, maar was ontzettend blij en nam met gepaste trots de Paaskaars in ontvangst, waarbij Gerard vermeldde dat hij toch aanblijft als Kerkrentmeester en de restauratie van het kerkorgel ook gaat begeleiden. De kerkenraad begrijpt heel goed dat ook Djoke achter de schermen veel heeft opgevangen om Gerard de ruimte te geven om zich in te zetten voor Kerk en Gemeente. De Kerkenraad wenst Gerard en Djoke dan ook beide veel sterkte en samenwerking met de rest van de Kerkenraad.

Verjaardagsbusje

In de vorige Groeiende Aar werd de Gemeente gevraagd om na te denken over deelname aan de verjaardagscommissie. Met veel blijdschap kunnen we bekendmaken dat Echtpaar van der Wal uit St Annaparochie na wederzijds overleg heeft toegezegd om een gedeelte van de visites voor hun rekening te nemen. Alvast hartelijk bedankt voor de inzet!!

Er is nog steeds een visitevacature over in de verjaardagscommissie. Wil u hier meer van weten, neem even contact op met Sippie of Doutsje.

Startzondag

Het lijkt nog ver weg en natuurlijk willen we allemaal eerst een hele lange mooie zomer, maar we willen dit jaar weer iets bijzonders toen met de startzondag. Dus heb jij of heeft u een idee voor een spel, onderwerp of stille tafel, laat het ons weten.

Examens

Binnenkort gaan de examens voor het voorgezet onderwijs weer beginnen.

Iedereen die in deze periode moet presteren (ouders/grootouders ook qua begeleiding) wensen de we veel sterkte en succes!! We zien de uitslagen tegemoet!!

Wij zijn niet altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in en rond de gemeente.

Wanneer u iets in het kerkblad vermeld wilt hebben, neem dan even contact met ons op.

Berichten van ziekte, ziekenhuisopname en thuiskomst, en andere bijzondere zaken graag doorgeven aan:

Sippie de Jong, 0518-402922
Attesweg 14
sippiedj@gmail.com

Doutsje Sipma, 06-46801515
W Dijkstrastraat 33
doutsje@live.nl

Kerk open 2015

Omdat we vorig jaar met de restauratie bezig waren hebben we niet mee kunnen doen aan Kerk Open 2014.

Wij zijn blij en trots dat we in 2015 wel weer mee kunnen doen met Kerk Open. En dat met een zeer mooi gerestaureerde kerk! Dit jaar zullen we proberen om tijdens de Kerk Open zaterdagen doorlopend een PowerPoint presentatie over de restauratie te laten zien in de kerk. Daarnaast zal Jarig Visser uit St. Annaparochie in de kerk exposeren met schilderijen. In het dagelijks leven heeft Jarig een schildersbedrijf en als hobby is hij sinds enkele jaren kunstschilder. Jarig maakt hoofdzakelijk schilderijen vanuit de omgeving. Jarig is begonnen met het maken van schilderijen na een workshop schilderen bij Jaap van Dijk.

Voor deze Kerk Open middagen hebben we natuurlijk wel vrijwilligers nodig. Op 18 mei om 20.00 willen we graag een bijeenkomst houden met de vrijwilligers die de afgelopen jaren één of meer zaterdagmiddagen als gastvrouw of gastheer in de kerk aanwezig zijn geweest.

Wanneer u denkt, dit lijkt mij ook wel leuk, u bent van harte welkom op de bijeenkomst op maandag 18 mei in de Bordenakerk. Hoe meer vrijwilligers, hoe gemakkelijker het is om een kloppend rooster te maken. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers één of twee zaterdagmiddagen in juli en augustus beschikbaar zijn. Het rooster wordt in overleg op 18 mei samengesteld. Vele handen maken licht werk! Bent u verhinderd op 18 mei maar wilt u wel een zaterdagmiddag als gastheer/gastvrouw meewerken dan kunt u bellen met Ina Braaksma, 401654 of een mail naar: braaksmavdwal@gmail.com

We hopen op een mooi en vooral druk bezocht kerk open seizoen 2015!

Ina Braaksma



The Builders

Afgelopen maanden zijn een aantal jongeren op dinsdagavond bij elkaar geweest en hebben onder leiding van Jaap Overeem gesproken en nagedacht over verschillende onderwerpen. Van deze avonden wordt elke keer een verslagje gemaakt en op de facebook pagina van de kerk geplaatst.

Hieronder het onderwerp van de laatste bijeenkomst:

Dinsdag 21 april ging het over twee heel actuele thema's. Namelijk over bed, bad, brood en over de rampen met de bootvluchtelingen. Wat belangrijk was deze avond is dat er op meerdere manieren naar gekeken werd. Niet alleen voor of tegen, maar hoe kun je er over denken.

Deze thema's werden besproken aan de hand van stellingen, krantenknipsels en bijvoorbeeld facebook berichten

Berichten

Bezoek aan Nijkleaster in Jorwert.



Uitnodiging.

Hierbij nodigen we iedereen uit die mee wil naar voor een bezoek aan Nijkleaster in Jorwert.

Jorwert ligt in de Friese Greidhoeke. Het is één van de oudste cultuurlandschappen van Nederland.

In de kerk van Jorwert vinden diensten, bezinningsmomenten en andere activiteiten plaats. Het is een plek waar we even los kunnen komen van onze dagelijkse bezigheden. Het is een plek waar ruimte gemaakt kan worden voor jezelf en de ander en het open stellen voor God.

Hier is ruimte voor stilte, bezinning en verbinding.

Iedere woensdagmorgen is er een bezinningsmoment waar mensen uit verschillende plaatsen, ook van buiten de provincie, naar toe komen.

Het programma ziet er als volgt uit.

Er wordt begonnen met een korte viering waarna er gezamenlijk koffie gedronken wordt.

Daarna vindt er een wandeling plaats over de weg en door de weilanden. Gedurende deze wandeling, die voor het grootste gedeelte in stilte plaats vind, kunnen we ons bezinnen op een gelezen bijbel gedeelte of een andere meditatieve tekst.

Na de wandeling is er een nagesprek onder de lunch.

Voor wie geen lange afstand kan lopen en toch een bezoek aan Nijkleaster wil brengen kan er in overleg iets geregeld worden.

Datum: woensdag 27 mei 2015

Tijd: 9.30-13.00 uur

Plaats: De kerk van Jorwert

Meenemen:

- Brood voor de gezamenlijke lunch
- Stevige schoenen
- Regenkleding indien nodig

Opgeven voor woensdag 20 mei bij Jan Schaaf i.v.m. vervoer.

Verjaardag

Dinsdag 12 mei, mevr. S. Eelhart- Metzlar, *Skilhiem" in Stiens.*

Vrijdag 22 mei, dhr. J. Schaap, Monnikebildtdijk 53

Woensdag 03 juni, dhr. L. Hoitinga, Oudebildtdijk 82

Alvast gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

Zieken

Voor zover bekend zijn er geen ziekenhuis opnames geweest afgelopen maand. Wel zijn er zieken thuis, die onder behandeling zijn in het ziekenhuis. We wensen u alleen beterschap, sterkte en Gods zegen en nabijheid.

Kerkelijkestand

Op 1 april 2015 is overleden de heer Ate Delfstra,
op de leeftijd van 79 jaar

Agenda

Maandag 18 mei 20.00 uur Kerkenraadsvergadering

Dinsdag 12 mei 19.30 uur Activiteitencommissie vergadering

Zaterdag 09 mei 10.00 uur Glas inzamelen, fam. Faber/Grond

Gedicht

Te koop

Een boer heeft een nestje jonge hondjes, die hij verkopen moet. Hij schildert een bord met een aanbieding van de puppies en plaatst dat in de voortuin van de boerderij, vlak langs de weg. Daarmee bezig, tikt iemand hem tegen zijn arm. Het is een kleine jongen, die hem vraagt of hij er een mag kopen. "Nou", zegt de boer, "ze komen uit een goed nest, jongen, en daarom kosten ze erg veel geld."

Even laat het jongetje zijn hoofd zakken. Dan voelt hij diep in zijn broekzak en toont de boer zijn geld.

"Ik heb zevenentachtig cent" zegt hij. "Is dat genoeg om alleen maar even te kijken?" De boer fluit op zijn vingers en roept zijn hond, die tevoorschijn komt. De vier puppies hollen als vachtbolletjes op vier korte pootjes achter hun moeder aan. De jongen kijkt zijn ogen uit naar zoveel pracht. Dan ziet hij beweging bij het hondenhok. Langzaam strompelt er nog een puppie naar buiten, merkbaar kleiner dan de andere vier. Moeilijk beweegt het zich in de richting van de andere vier. Het doet zijn uiterste best om er zo snel mogelijk bij te zijn. "Die wil ik graag hebben", riep het jongetje uit. De boer buigt zich naar het jongetje en zegt: "Die moet je niet nemen want die zal nooit zo goed kunnen rennen en spelen als de andere vier. Hij is waardeloos." Het jongetje doet een stap terug, rolt een broekspijp omhoog en toont de boer zijn rechterbeen, waarlangs een stalen strip aan beide zijden naar omlaag loopt naar een speciale schoen. Hij zegt: "Ik kan ook niet goed rennen en spelen met andere kinderen. Dit hondje heeft iemand nodig die hem begrijpt." "Volgende week mag je 'm komen halen jongetje", zegt de boer met tranen in zijn ogen. H.D.B.

Persberichten



De Heilige Geest

Ook in St. Jacobiparochie!!

Spreker: Jelle de Kok uit Diever

**Plaats: Plein voor Groate Kerk, St. Jacob
Kinderfeest in Openhof**

Datum 25 mei 2015 Aanvang: 10:00 uur

U bent van harte welkom

Voor en na de dienst is er Koffie

Programma Pinksterfeest Veenklooster 2015

VRIJDAG 22 MEI

17:30 Survivaltocht voor de jeugd vanaf (10 jaar)

10 t/m 12 jaar is met begeleiding. Na afloop BBQ

Spreker George Stavorinus

Opgave en info via survival@pinksterfeest.com

Opbrengst is ten bate van

World Servants groep De Westereen

ZATERDAG 23 MEI

14:00 Fietstocht, start bij infostand

17:00 Sing-in met muziek van Trekzak - ensemble 'Krekt Oars' uit Noardburgum

Aansluitend gezamenlijke broodmaaltijd

19:30 Zang- en concertavond o.l.v. Ds J. de Jong uit Rijssen
m.m.v. Brassband Gloria Dei uit Gerkesklooster

Stroobos en 5 koren o.l.v. Tim en Johanna v d Weide:

- Chr. Gemengde Zangvereniging 'Cantate Deo' - Dokkum
- Chr. Gereformeerde Zangvereniging 'De Lofstem' - Dokkum
- Chr. Gemengde Zangvereniging 'Soli Deo Gloria' - Drachten
- Chr. Gemengde Zangvereniging 'Sjaloom' - Hallum
- Chr. Gemengde Zangvereniging 'Advendo' – Kollumerzwaag

ZONDAG 24 MEI

14:00 Dienst in de grote tent georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Kollumerzwaag.

Voorganger Ds. Mink

mmv de Lightning Star uit Ureterp

20:00 Martin Brand en Praise United Friesland koor
(16:30 soundcheck)

MAANDAG 25 MEI

10:00 Kinderprogramma

10:00 Samenzang in het bos

10:30 Dienst in het bos o.l.v. ds A. Fraanje uit Drachten

m.m.v. gospelband Sinjael uit Donkerbroek,
organist Johannes Wijbenga uit De Westereen en

trompettist Eddy Huizinga uit De Westereen

12:00 Activiteiten voor jong en oud, kidspraise,
bezienningsroute in het bos, kunst, workshops en diverse stands;

's middags in de grote tent muziek van Together 4 Him uit
Surhuisterveen

16:30 Afsluiter door Ichtus uit Franeker

FUN-KLOOSTER:

12:00 Inloop met workshops en DJ

12:30-13:15 Voorprogramma

13:15 Opening

13:30 Start programma met o.a.

Awake



Protestants Christelijke Stichting voor Maatschappelijk Werk
Foswerterstrjitte 71
9172 PS Ferwert
Tel: 088 – 518 0200 (08.00 – 16.30 uur)
email: maatschappelijkwerk@interzorg-ferwert.nl
internet: www.interzorg-ferwert.nl

Deelnemer in de Zorgcombinatie Interzorg met:
Protestants Christelijke Stichting Woon Zorg Centrum Foswert
Protestants Christelijke Stichting voor Thuiszorg
Maaltijdsevice aan Huis

Adressen

Hervormde gemeente:

Voorzitter kerkenraad:

Gerke Hofstra

Tel: 06-20115442

Scriba:

Ina Braaksma

Tel: 0518- 401654

Zondagsschool

Titia Leistra

0518-850387

Jeugdraad:

Anita Blonk

Redactie:

Anita Blonk

Tel.:0518- 419466

Gereformeerde Kerk:

Kerkenraad:

J. Schaaf

tel: 0518-421380

Scriba:

Joh Westerhof

Tel: 0518-421581

Administr:

Fr. v Noord

Tel: 0518-421619

Bankrek: NL42RABO

0340802979

Postrek: NL30 INGB

0000996446

Diaconie:

J Westra-Kuiken

<tel:0518-421846>

Bankrek: NL89RABO

0340805625

Voorzitter kerkrentmeesters

college:

Gerard Jongsma

Tel: 0518-403240

Bank: NL94RABO0181205033

Bankrek voor renovatie:

NL83RBRB0827916043

Diaconie:

Sippie de Jong

Tel: 0518-402922

Bank.: NL67RABO0152738444

Zending:

Penningm: S.Talsma-

Kammenga

Tel.: 0518-421220

Bankrek: NL14RABO

0340805811

Aktiviteitencomm:

E van Noord

Tel: 0518-421619

Bankrek: NL68RABO

0340841214

Comm. van beheer:

Voorz: J. Schaaf

Tel.: 06-30951761

Redactie:

B.Hoitinga -Stienstra

Tel.: 0518-421569

bankrek: NL68RABO

0169931870